

Advent in het gezin

**Hoe kun je in het gezin zomaar even elke dag stilstaan bij het feit dat we nu in de Adventsweken leven?
Een aantal mogelijkheden.**

Advent Adventsweken

1. Te gebruiken boeken

Voor kinderen van 3-8 jaar:



De boom van Isai
-uitzien naar het Kerstfeest-
Willemieke Kloosterman-Coster en
Anneke Kloosterman-van der Sluys
Uitg. De Banier,
ISBN 978 94 6278 9128

Dit boekje bevat dertig dagboekstukjes met een te lezen Bijbelgedeelte, een aantal gespreksvragen en een symbool (een tekening van bijvoorbeeld een slang met appel, een ark met regenboog, sterren, een kribbe, een zwangere vrouw en dergelijke). Deze symbolen laten zien welke weg God ging met Zijn volk tot aan de komst van de Messias en hoe ook vandaag nog uitgezien mag worden naar Zijn komst. Het is de bedoeling dat het kind elke dag een symbool ophangt. Bijvoorbeeld aan een tak, op het raam of op een deur. Het principe van dit boek komt overeen met de zogenoemde 'Jesse-tree' die in verschillende varianten op diverse websites rond huisgodsdiens circuleert.

Voor kinderen van 4-12 jaar:



Wijzer
-op weg naar het Kerstfeest-
Andrea van Hartingsveldt-Moree
Uitg. De Banier,
ISBN 978 90 336 30347

Dit gezinsdagboek geeft voor de vier adventweken en de week na het Kerstfeest een Bijbelgedeelte om te lezen, een korte uitleg daarvan, een psalm om te zingen en gespreksvragen. Verder worden er in elke week suggesties gegeven voor een creatieve verwerking, waarbij rekening gehouden is met de verschillende leeftijden van kinderen (kleurplaten voor jongere kinderen en het maken van een tijdbalk voor oudere kinderen bijvoorbeeld). Bij het boek is een adventkalender gevoegd. Zo zien kinderen hoe ze elke dag steeds dichterbij het Kerstfeest komen, waarmee de betekenis van advent duidelijk gemaakt wordt.

Voor jongeren van 12-16 jaar:



Schakels naar Kerst
Deel 1 van de serie
Zie jouw Koning komt!
J. Kriekaard
Uitg. Om Sions wil,
ISBN 978 94 91586 63 7
Een Kind is ons geboren
Deel 2 van de serie
Zie jouw Koning komt!
J. Kriekaard
Uitg. Om Sions wil,
ISBN 978 94 91586 79 8

Deel 1 van de serie over de Heilsfeiten volgt de schakels door het Oude Testament van de beloofde Zaligmaker. Op chronologische wijze volgt dit boekje de rode draad van de moederbelofte in Genesis tot de laatste woorden van Maleachi. Deel 2 staat stil bij de gebeurtenissen op het Kerstfeest. Elk boekje bevat 17 hoofdstukken van gemiddeld zo'n vijf pagina's. Bij elk hoofdstukje hoort een Bijbelgedeelte om te lezen, vragen om te bespreken of over na te denken, een psalmvers om te zingen en een kadertekst met achtergrondinformatie.

2. Adventskalender (alle leeftijden)

Een Adventskalender kan helpen om er elke dag even bij stil te staan dat we leven in de Adventsweken en uitzien naar het Kerstfeest. Jonge kinderen vinden het heel leuk om elke dag de knijper te verzetten om te zien hoe ze elke dag dichterbij het Kerstfeest komen. Voor meer informatie over het maken van een Adventskalender, zie: <https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/adventsweken-3-14-jaar/>

3. Een Bijbelse kijktafel rond Namen van de Heere Jezus (oudere kinderen)

Sta elke dag even een paar minuten bij het komende heilsfeit van Kerstfeest stil door de kinderen te vragen welke Naam van de Heere Jezus ze vandaag in de Bijbelvertelling, bij het Bijbellesen of in de versjes die ze gezongen hebben, hebben gehoord. Schrijf deze Naam op een briefje en plaats dit bij de Bijbelse kijktafel. Je kunt dit uitbouwen door even bij de Naam stil te staan met behulp van de vraag: Wat zegt deze Naam over de Heere Jezus? Waarom draagt Hij deze Naam? Meer informatie over het maken van deze Bijbelse Kijktafel, zie:

<https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/bijbelse-kijktaf...nt-en-kerstfeest/>

4. De Heere Jezus komt! (jongere kinderen)

Lees voor jongere kinderen uit de *Bijbelse vertellingen* (deel 1) van H. van Dam het verhaal 'Wanneer komt de Heere Jezus?'. Doe dit elke Adventsweek een keer.

Adventszondagen

1. Tekst van de preek (alle leeftijden)

Schrijf de tekst van de preek van de adventzondagen op een stukje papier en plak deze op de betreffende zondag. Leer met de kinderen in de adventsweek deze tekst. Schrijft je kind mee tijdens de preek? Op www.kerkboekje.nl vind je kleine boekjes die je voor eigen gebruik mag printen en die kinderen leiden bij het maken van aantekeningen. Wie kijkt onder het kopje 'Gedenkdagen' en dan bij 'Advent' vindt een kerkboekje dat speciaal voor de adventzondagen is gemaakt. Gezien de verschillende opdrachten in het boekje is het beter om je kind dit niet tijdens de kerkdienst (dat leidt af van het luisteren), maar na de kerkdienst te laten invullen ter verwerking van de preek.

2. Aankondigingen geboorte Heere Jezus (oudere kinderen)

Laat de oudere kinderen elke adventzondag een aantal teksten uit het Oude Testament opzoeken met een aankondiging van Christus' geboorte. Schrijf bovenaan dit A-4 de tekst uit **Genesis 3 vers 15**. Schrijf als laatste **Maléachi 3 vers 1**. Schrijf daartussen andere teksten die de geboorte van de Heere Jezus aankondigen.

3. De Heere Jezus komt! (jongere kinderen)

Werk het verhaal van H. van Dam voor jongere kinderen uit. Maak het concreet met behulp van de bijbehorende kleurplaat.

Zie: <https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/kleurplaat-advent-3-8-jaar/>

Knip drie sterren uit, eventueel met behulp van dit voorbeeld. Schrijf een eenvoudige tekst op de ster. Plak elke week de ster op de kleurplaat en leer deze tekst met de kinderen.

