

Het gebruik van een gezinsdagboek

Waarom een gezinsdagboek?

Steun en structuur

Het gebruik van een dagboek geeft steun bij het dagelijks lezen uit Gods Woord. Het geeft je structuur (je hoeft niet te vragen: wat zullen we vandaag eens lezen?). Het helpt ook bij het begrijpen van moeilijker gedeelten (er is iemand geweest die de Bijbelcommentaren er al op na heeft geslagen en een korte verklaring heeft geschreven). Verder geven de vragen die vaak bij een dagboekje staan stof voor een gesprek met de kinderen naar aanleiding van het gelezen gedeelte. Dat helpt om het gehoorde te begrijpen en te onthouden. In deze tijd vol prikkels is het belangrijk om niet alleen een stukje uit de Bijbel te lezen, maar ook even met elkaar bij het gelezen gedeelte stil te staan.

Lees nooit uit een dagboek zonder een gedeelte uit Gods Woord te lezen. Een dagboek is bedoeld als uitleg bij de Bijbel.

Welk gezinsdagboek?

Niet veel keus

Vergeleken met de algemeen christelijke uitgeverijen verschijnen er bij de reformatorische uitgeverijen (zoals Den Hertog, De Banier, Koster en Om Sions Wil) niet zoveel specifieke gezinsdagboeken. De verleiding is groot om het dan maar te doen met een algemeen christelijke uitgave, maar de meeste ouders zullen daarin inhoudelijk niet vinden wat ze voor hun kinderen zoeken.

Er zijn bij de reformatorische uitgeverijen wel veel kinderdagboeken verschenen. Die worden in gezinnen veel gebruikt bij het naar bed gaan. Dit artikel laat de kinderdagboeken daarom buiten beschouwing als mogelijkheid voor bij de avondmaaltijd.

Overzicht

Serie gezinsdagboeken

Uitgeverij Om Sions wil

Ds. M. van Reenen schrijft voor uitgeverij Om Sions wil aan de serie 'Van Alpha tot Omega'. Bijbelhoofdstuk na Bijbelhoofdstuk bespreekt hij hierin. Het is de bedoeling om zo in vier jaar de Bijbel van kapt tot kapt in het gezin te hebben gelezen. Het eerste deel behandelt Genesis tot en met 1 Samuël, het tweede deel Samuël tot en met Psalmen, het derde deel Spreuken tot en met Mattheüs. Het vierde deel moet nog verschijnen.

Naast een Bijbelgedeelte om te lezen zijn ook een Psalm om te zingen en twee gespreksvragen toegevoegd. De eerste vraag is voor jonge kinderen, de tweede

vraag voor oudere kinderen. Ook in de aanspraak van de lezer wisselt de auteur tussen jij en u. Een geschikte serie voor gezinnen.

Deel 1: ISBN 9789491586309, € 13,50

Deel 2: ISBN 9789491586521, € 13,50

Deel 3: ISBN 9789463350112, € 14,50

Uitgeverij De Banier

Ook bij uitgeverij De Banier verschijnt een serie gezinsdagboeken, geschreven door A.M.P.C. van Hartingsveldt-Moree. 'Hoe heerlijk is Uw Naam', is het eerste deel van de serie en behandelt de Namen van God. Dit gezinsboek is als dagboek (365 dagen) of als weekboek te gebruiken (52 weken). Het laat ouder en kind de openbaring van God door middel van Zijn Namen ontdekken. Want hoe verder de Bijbel vordert, hoe meer Gods Namen openbaren Wie Hij is. Daarom begint het boekje bij Genesis en loopt het door tot en met Openbaring. Het geeft voor elke dag een Bijbelgedeelte om te lezen (samen lezen) en vragen om over door te praten (samen praten). En verder voor elke week een Bijbeltekst om te leren (samen leren), een psalmvers om te zingen (samen zingen) en suggesties om het thema dicht bij kinderen te brengen (samen doen). Het tweede deel heeft dezelfde opzet, maar behandelt de Namen van de Heere Jezus: 'Hoe lieflijk is Uw Naam'.

Deel 1: ISBN 97894627882846, € 14,95

Deel 2: ISBN 9789402904536, € 18,95

Nieuw initiatief

Thematische gezinsdagboekjes

Steeds vaker verschijnen er thematische gezinsdagboekjes die een paar weken lang in het gezin te gebruiken zijn. Dergelijke thematische dagboekjes komen niet alleen van uitgeverijen, maar ook vanuit een organisatie of jeugdbond. Een aantal voorbeelden van dergelijke thematisch dagboekjes.

Thema: karaktervorming

Bij uitgeverij Brevier verscheen een gezinsboek voor karaktervorming en huisgodsdienst, geschreven door Lydia van den Noort. *Bloeitijd* geeft voor zeventien weken dagelijks een Bijbelgedeelte om te lezen, een uitleg bij het gelezen gedeelte en vragen om over het gelezen gedeelte door te praten. Verder geeft het voor elke week verwerkingsmateriaal in de vorm van een te zingen lied of psalm en een activiteit om te doen en aandachtspunten voor het gebed.

ISBN 9789491583278, € 19,90

Thema: de vrucht van de Geest

Rina Molenaar van de Stichting Woord en Daad schreef een gezinsdagboekje om vier weken na te denken over de negenvoudige vrucht van de Geest: *Wereldwijd – gezinsdagboekje over de vrucht van de Geest*. Het verscheen bij uitgeverij Groen. De bijgevoegde wereldkaart neemt kinderen mee over heel de wereld en kinderen uit verschillende landen vertellen hoe God met Zijn heilige Geest wereldwijd werkt. Elke dag geeft een Bijbelgedeelte om te lezen, een stukje uitleg bij het gedeelte, een doe-opdracht en een gebedstip.

Thema: Dankdag

Diverse jeugdbonden van kerkverbanden stellen de laatste jaren in samenwerking met de Erdee Mediagroep een Dankdagkalender samen. Voor de week van Dankdag worden Bijbeloverdenkingen geboden voor gezinnen met kinderen.